

Vi vill gärna veta vad som händer och dela det vidare!

Har du något att dela som lämpar sig för kommande Utsikt-Insikt?

Skriv till och berätta digitalt eller brevlades till:  
iofc.sverige@gmail.com

IofC-Sverige, Pionvägen 19  
191 47 Sollentuna.

Triangelndrama i Caux och  
en inre kompass sök-er riktning.

Under sommaren fortsatte samverkansprojektet Anna of Novgorod med Ukraina i form av triangelndrama; ett lustfyllt dramatiskt verktyg för att finna lösningar på personliga dilemman. Tre unga skådespelare från Göteborg tillsammans med Bo Giss och undertecknad tog åstad till Almedalsveckan (se artikel) och sedan vidare tillsammans med Olena Rosstalna till Caux-konferensen Towards an inclusive Peace som sökte insikt om hur vi hanterar extremism. Där höll vi en workshop och föreläsning. Se video: [www.youtube.com/watch?v=2ZR76hz-qvo&feature=youtu.be](http://www.youtube.com/watch?v=2ZR76hz-qvo&feature=youtu.be)  
och web:  
[www.caux.ch/tip-2017-peacebuilding-approach](http://www.caux.ch/tip-2017-peacebuilding-approach)

Detta har i sin tur lett till ytterligare förfrågningar och workshops bl a i Stockholm och Göteborg.

Visionen och arbetet mot ett lustfyllt inre kompassverktyg för barn och ungas psykosociala välbefinnande fortsätter. Bara förra året kostade psykiskt ohälsa det svenska samhället 135 miljarder och den negativa spiralen fortsätter. I samband med en världskongress, oktober 2017 för barns rätt till lek i Calgary, fick jag möjlighet att träffa delar ur IofCs canadensiska team och ta del i hur de jobbat och utvecklat ett inre kompass-program för unga universitetsstudenter. På hemmaplan finns också allt fler intressenter från t ex Stockholm stad och frivilligsektor där vi söker samla gemensam kraft att möta detta. Mer om detta framöver.

Se: [www.youtube.com/watch?v=NrTdKwpNgk8](http://www.youtube.com/watch?v=NrTdKwpNgk8)  
*Nik Dahlström*



BG 900-6644



## Gemenskaphelg på Husby Gård - 16-17 september 2017

Husby Gård är belägen på Järvafältet i Stockholm som med sin gamla gårdsmiljö blev en välgörande idyll att vistas i. På lördagsmorgonen samlades ca 30 personer i Storstugans Café, innan vi i soligt väder, gick till den luftiga Konsthallen, där Kjersti Webb ledde lättsamma lekar. De två barnen följde med 'Piglet' till Hantverkshuset, där bla drejning förberetts.

Vi fick sen höra om många mycket intressanta händelser och kontakter som skapats under året. Ändå kom inte allt med ! Det nämndes om det fortsatta arbetet med Hopp i Järva/Sverige där konferenser på Kista Folkhögskola har lett till närmare samverkan. En helg med fokus på Afghanska ensamkommande unga. Satsningen på Samtalsgården i Almedalen i Visby, drog många besökare med viktiga frågeställningar och som ledde till kontakter med nya eventuella samverkanspartner. Vi fick en berättelse om Peace Exchange i Richmond, Virginia och om veckan i Falun på samma tema. Från Göteborg fick vi rapport från satsningar på unga människor med teater och film. Somalisk dialog blev också presenterad, men i huvudsak på söndagen när några gäster från Somalia, illustrerade med sin närvaro vad försoningen mellan två av våra vänner från olika klaner blev försonade med varandra. Efter en väl förberedd och jättegod lunch, fortsatte samtalen i en vänlig atmosfär, Men det fanns också utrymme för att dela tankar och känslor om IofC:s olika inriktningar, som kan te sig splittrande om vi inte har en gemensam tydlig bild av vad det är vi tillsammans och i olika grupper ska arbeta med.

Gruppsamtal tog vid på söndagen, med verksamhetsrådet placerat på tre stolar i mitten på golvet och övriga i en yttre cirkel. De tre deltagarna i mitten inledde med reflektioner över IofC:s arbete, och efter en stund utbyttes och utökades den inre reflekterande gruppen. Till slut bildades tre grupper som tog sig an olika fokusområden. På en stickwall bildades tydliga grupperingar av närstående områden. Under rubriken "Förändring personligt, lokalt och globalt" samlades t ex samtal och förslag om IofC:s principer, bygga broar av tillit, det vi gör tillsammans förvandlar och enar oss, m fl. Under rubriken "Tillit och fred, lokalt och globalt" föreslog en arbetsgrupp att arbeta med förstörda naturområden, investera i hållbara företag, lyfta svenska trauman m fl förslag. Alla dessa teman fick inte plats för närmare bearbetning – vilket alltså ska fortsätta framöver.

En mycket god grill-lunch med efterföljande fika och hembakade kakor, måste vi nämna också !

På söndagen fick vi som avslutning se den nya filmen om Frank Buchman. Själv blev jag vaken för den oerhört starka framtoningen av Buchmans kärleksfulla bemötande och budskap under en alldeles fruktansvärd i tid i mänsklighetens historia. Det blev en på nytt uppfordrande kallelse att arbeta i Buchmans anda också i vår tid.

IofC:s nätverk och arbete har vuxit under året på olika håll i landet, kanske just nu mest i Stockholmsregionen men även i Göteborg och Falun.

*Maria Langefors*

## Personlig reflektion från Caux

Det var första gången som jag bevistade denna underbara plats högt uppe bland bergen. Så många gånger har olika personer berättat om det men jag har aldrig haft möjligheten att uppleva det själv. Komplikationer med visum har kommit i vägen, men denna gång gick det vägen, och i gengäld blev det en ganska lång vistelse; en hel månad. Efter allt jag hört var det förstås inte utan förväntningar som slutligen gav mig iväg och välkomnades varmt inför denna upplevelse. Jag fick vänner över hela världen. Utan tvekan den mest internationella plats jag någonsin varit på i mitt liv. Jag blev hänvisad till det tekniska teamet som förbereder och stödjer alla tekniska behov som gör en konferens framgångsrik. Sedan introducerades vi och fick undervisning IofC värdegrund. Volontärarbetet jämsmed utbildningen fulländade upplägget och gjorde upplevelsen mer glädjefyllt och lärdomsfull. Vi lämnade så Caux i förhoppning om att återkomma för att vinna nya insikter och erfarenheter som kan göra vår värld till en bättre plats att leva på för alla.

*Osama Alrantisi*



## Besök hos "Hope in the cities", Richmond, VA, USA

I juli i år så besökte vi, Judson och Kjersti Webb, Hope in the cities för att få träffa alla involverade och ta del av hur de har dykt djupt in i sin egen historia för att läka nutida konflikter och hitta lösningar som kan skapa en trygg framtid för alla. Sue och Rob Corcoran bjöd oss att stanna hos dem och vi hade 3 härliga dagar tillsammans. Rob tog oss med genom staden och visade oss "the slavetrail", som var början av Hope in the Cities arbetet i Richmond. Numera har det tagits över av staden som ett av deras utbud och en del av deras nutida historia om hur man kan läka svår historia genom att ärligt titta på vad som hänt. Vi fick även en chans att dela med oss av vårt arbete till "Hope in the cities teamet". Tillsammans gjorde vi några kreativa övningar vilket möttes med glädje och ny insikt om varandra och deras gemensamma arbete.

*Kjersti Webb*

## Almedalsveckan 2017



IofC Sverige deltog med tio personer och genomförde sju event på Samtalsgården. Denna skolgård centralt i Visby ligger bara 200 meter från Almedalens scen. Tillsammans med andra programpunkter kring exempelvis mindfulness, skjutningarna i förorterna kring Malmö, Göteborg och Stockholm så hade vi fantastiska 700 aktiva besökare i våra dialoger.

Almedalsveckan är ju gratis och öppet för alla, även nazister. Det blev problematiskt för både utställare och oss på Samtalsgården. En del av oss, totalt 25 i arrangörstabellen, kände oss personligt hotade av "Nordisk Motståndsrörelsen. Som tur var deltog de endast mot slutet av veckan.

Desto mer angeläget var då Samtalsgårdens öppningsevent "Initiativ till förändring", söndagen den 2 juli. Där beskrev vi en tolkning av samtiden och bjöd in till dialog. 40 deltagare mötte IofC på detta sätt under Almedalsveckan.

Senare skulle vi i två omgångar genomföra "Triangelndrama" - en form för att ta upp en angelägen fråga, eller ett problem i en liten grupp om tre. Problemägaren fick sedan höra en annan deltagares alternativa perspektiv, och den tredje personen hade till uppgift att se styrkorna i båda synsätten och föreslå en syntes. Problemet och lösningen spelades sedan upp för en annan trio deltagare i tältet på Samtalsgården. Det hela hade inspirerats av tre ungdomar från Göteborg som spelade upp ett triangelndrama på scen. På temat "Religionsfobi" kunde icke troende och troende från fyra olika religioner mötas i respekt för att lyssna till varandras perspektiv. Temat "Hatets rötter" lockade flera HBTQ-personer, som tillsammans med unga muslimer beskrev hur hatet tar sig uttryck på gator och torg, samt på nätet, i Sverige. 80 personer på dessa möten som blev till finstämda dialoger.

Svenskhet, svensk identitet, vad är det? lockade 50 personer av olika ursprung. Nyttigt för "gammelsvenskar" att höra välutbildade, unga kvinnor i hijab tala perfekt svenska och visa hur de vill vara med och bygga Sverige.

En exkriminell beskrev hur det var att leva i den kriminella miljön och hur en egen familj trasas sönder. Skönt då att också höra om vändningen och försoningen, samt det nya livet i kärlek innanför lagens ramar.

"Kompetens utan fördomar" var ett annat IofC-arrangemang som lockade många. Förutom Fryshusets starka möte kring skjutningarna (tio elever/personal var skjutna till döds sedan 2016) med 80 deltagare, så lockade Navid Modiri 70 aktiva deltagare på temat "Lyssna för att förstå".

Samtalsgården bjöd på African Tacos genom Auel Coffee från Tensta Konsthall, och en läcker Foodtruck med Indian Grill.

Med på Samtalsgården var göteborgsgänget Bo Giss och Nik Dahlström med tre skådespelande ungdomar. Vidare Arne med sina föräldrar Tatiana Sokolova och Rishabh Khanna, samt Hassan Muhamud och Per Hörberg.

*Per Hörberg*

## PeaceExchange 2017, Falun

Årets PeaceExchange gick av stapeln 13-20 augusti. 22 st deltagare från 11 länder i åldrar mellan 22-70 var närvarande. Temat var "From division to collaboration - healing ourselves to heal the world" med fokus på Peace building och olika konstnärliga uttryck. Vi tittade på vårt ursprung, våra namn, historier vi hörde som barn, vad vi lär oss från vårt samhälle idag och hur vi relaterar till det. Sedan tittade vi på hur vi själva påverkar, vill påverka eller skulle kunna påverka vårt samhälle. Vi fördjupade oss sedan i hur vi är mot varandra i samhället genom att utforska vårt samarbete i kreativa grupparbeten och improvisation. Vi jobbade med kraften i att tillåta sig göra misstag och att sedan kunna skratta åt sig själv och olika situationer; att kunna transformera även den tuffaste situation genom ens egna perspektiv. Vi höll till på Lokstallarna i Falun och sov i deras nya tågkupé-vandrarhem, hos Ingrid och Jan Franzon, samt ett utmaxat Hökviken.

*Kjersti Webb*